

# LAU

Socken i Garda [ting](#) i Burs [setting](#), [Suder treading](#). Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta [taxuslistan](#), som "Law" och i den från 1200-talets senare del likaledes som "Law". Sockennamnet kommet från ett nordiskt terrängord, "la" – lågt liggande äng, strandäng.

Kyrkan har en dopfont från 1100-talets senare hälft, vilken indikerar att en mindre romansk kyrka stått på platsen före den nuvarande. Kanske ska den äldre taxuslistans årtal, 1214, kopplas ihop med denna kyrkas färdigställande i form av ett torn. I mitten av 1200-talet inleddes en nybyggnation, sannolikt inspirerad av [S:t Clemens](#) i Visby, då det gamla koret revs och ett nytt uppfördes, med ett tvärskepp som gav det korsform. Till det anslöts sedan det nuvarande långhuset i 1200-talets mitt. Säkert var planen att, liksom vid den andra kyrkan som efterliknade S:t Clemens, [Dalhem](#), tillfoga ett ståtligt torn omkring 1300, men planerna ändrades. Istället uppfördes ett stort, nytt kor, fullbordat omkring 1267, bredare än långhuset – och därmed tog bygget slut.

I den igenmurade tornbågen i långhuset finns kalkmålningar daterade 1520. Altarskåpet är från 1400-talets början, men övermålad på 1700-talet och triumfkrucifixet, som hänger på långhusets norra vägg, är ett av Nordens största, från 1200-talets mitt (samtidigt med det tidigare koret). Dopfonten är tillskriven mästare Sigrif och klockan är från 1400-talet. Strax norr om kyrkan finns ruinen av den medeltida prästgården.

En domare är känd från Lau socken, Thomas Bilder, som 1288 var settingsdomare i Burs setting. Från Lau härstammade möjligen en visbysläkt, Low/Louer som bör ha funnits i Visby redan på 1200-talet och som senare är känd med bl a Henrik, vars ombud 1330 sålde hans ärvda fjärdedel i broderns hus i Lübeck, Laurens, som 1399 handlade på Lübeck och Jon, skeppare som 1426 anlände med sitt skepp till Reval/Tallin.

I [taxuslistorna](#) har socknen en avgift om 3 mark.



Lau kyrka med prästgårdsruinen. Foto Dick Wase.

[Tillbaka till hemsidan](#)



*Utfärden.* Spännande roman från gotländsk vikingatid utifrån den så kallade "Bogestenen".

*Dick Wase i Haimdagur 1998-2019.* Viktig forskning kring medeltidens Gotland.



En roman från gotländsk vikingatid av Dick Wase



*Människornas Visby*, den överlägset bästa guiden till Visbys medeltidshistoria.



Prenummerera på den i särklass bästa och mest vetenskapliga gotländska historiska tidskriften. *HAIMDAGAR*. [info@haimdagur.se](mailto:info@haimdagur.se)

## DE MEDELTIDA VISBYKYRKORNA

En vägledning till kyrkoruinerna och domkyrkan



Dick Wase

*De medeltida Visbykyrkorna.* Den bästa ciceronen till Visbys medeltida kyrkor.