

BURS

Socken i Burs [ting](#) i Burs [setting](#), [Suder treding](#). Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta [taxuslistan](#), som "Burs" och i den från 1200-talets senare del likaledes som "Burs". Sockennamnet syftar på en grusås ("burges").

Långhuset, som är kyrkans äldsta del och uppfört i 1200-talets början (efter 1193), var anslutet till ett äldre kor från 1100-talet. Möjligen avser den äldre taxuslistans årtal 1220 invigningen av detta långhus. I mitten av 1200-talet byggdes det nuvarande tornet och under 1300-talet det nuvarande koret (efter 1308), förebyggandes en utbyggnad som – liksom på ön i övrigt – avstannade. Långhusets fönster vidgades under sen tid.

I korets östra fönster finns glasmålningar från 1300-talets andra fjärdedel. Altarskåpet är från 1400-talets första hälft. Vid korets södra mur står en stenbänk från 1300-talets mitt och triumfkrucifixet är från 1200-talets senare del.

Från socknen är en tingsdomare, Jacob Sigsarve, känd 1511. Att socknen var viktig visas av att två prostar i Suder treding är kända från socknen, Johannes i Burs – också kanik i Lund och Linköping – som omtalas 1371 och 1373 och avled 1380. Han efterträddes som prost av en i socknen född Olof, omtalad 1393 och avliden för 1408. Denne var, liksom den senare domaren, från gården Sigsarve, där brodern Agmund var bonde. Det förefaller alltså som om Sigsarve varit en viktig gård i socknen.

I Visby finns en släkt "Burse", känd bl a genom Peter – vilken 1305 med kompanjonen Olof Etelhem utförde gods från Kings Lynn i England – och Claus, som 1383 var rådman i Visby. Men de kanske hellre härstammade från Burs i Källunge eller Norrlanda.

I Burs ligger också Bandelundeviken, en hamn som tycks ha haft stor verksamhet, närmast i Paritet med [Paviken](#). Verksamheten upphör dock i stort sett, senast omkring 1100. Förmodligen var hamnen Suder tredings centralhamn.

I [taxuslistorna](#) har socknen en avgift om 4 mark.

Det har på senare tid dykt upp sanslösa spekulationer om att Beowulf skulle ha haft sitt säte i Burs och varit kung över gutarna. Inte minst har det underblåsts av det ogrundade påståendet att de skulle ha varit "vädur-gutar" eller att Rone skulle vara platsen för "Hronesnäs". Cristian Lovén¹ har övertygande till-

¹ <http://raa.diva-portal.org/smash/get/diva2:1420504/FULLTEXT01.pdf>

[Tillbaka till hemsidan](#)



I skuggan av Triumfen. Den i särklass bästa roman om gotländsk medeltid som har skrivits. Även den mest autentiska medeltidsromanen som skrivits i landet.

Dick Wase i Haimdagar 1998-2019. Viktig forskning kring medeltidens Gotland.



Foto: Dick Wase

I SKUGGAN AV TRIUMFEN



En gotländsk medeltidsroman av:
DICK WASE



Landet Gotlands medeltid, gotländska landsbygden på denna webbsida i bokform.

En jämförelse med Covid-19
Asiaten 1957
Över 5000 sjuka
Svårskilt utbrott i skolorna
André R. Adhamson, sid 22-23

Ytterligare anteckningar av en nazistisk antisemit i Ekeby 1932-36
Lindström och Gunnarsson i ett historiskt blicker *** sid 6-13

RÅDET I VISBY
Fram till ca 1585
Dick Wase sid 22-41

När- och varför- byggdes Vårfru-kyrkan i Visby?
Dick Wase, sid 47-48

Markdelning på Torsburg 1638-39
Brandstodsvärderingar i Gammelgårn 1872
Biskop Karls martyrdöd 1220 och Gutalagens tillkomst
Summa Fiskefångst 1949
Folkinne med tank
Fotboll Segrare och förlorare målsving-poängnot
1935 - 2011

Sjöman från Hellevis
Torpederad och sänkt
fyra gånger
1939-41
Vräkning på Hallfreda 1937
Flyttningar och Jordbruk
Mangsarve vintersom-maren 1921

Industrihamnen på Åhr 1932-1947
Dittida intervju, unika fotos
sid 22-26

Haimdagars
ISSN 1404-8111
www.haimdagars.se

Prenumerera på den i särklass bästa och mest vetenskapliga gotländska historiska tidskriften. *HAIMDAGAR*.
info@haimdagars.se

DE MEDELTIDA VISBYKYRKORNA

En vägledning till kyrkoruinerna och domkyrkan



Dick Wase

De medeltida Visbykyrkorna. Den bästa ciceronen till Visbys medeltida kyrkor.



Människornas Visby, den överlägset bästa guiden till Visbys medeltidshistoria.



Prenumerera på den i särklass bästa och mest vetenskapliga gotländska historiska tidskriften. *HAIMDAGAR*.
info@haimdagar.se



Visby medeltida ringmur – turen runt muren. Den bästa och mest perfekta skriften för din tur runt Visby ringmur.

bakavisat detta. Dessutom måste man betänka orimligheten i att gutarna skulle ha kastat av sig en kungamakt så sent som på 500-600-tal och omkring år 700 underkastat sig en utomstående konung. Till yttermera visso är namnen i det ”geatiska” kungahuset helt främmande för gotländsk namngivning senare. Att koppla ihop Burs med Beowulf är inget annat än rent trams!

2

I SKUGGAN AV TRIUMFEN



En gotländsk medeltidsroman av: **DICK WASE**

I skuggan av Triumfen. Den i särklass bästa roman om gotländsk medeltid som har skrivits. Även den mest autentiska medeltidsromanen som skrivits i landet.

Texter kring Gotländsk medeltid. Viktig forskning kring medeltidens Gotland.

[Tillbaka till hemsidan](#)

